

Mondialisering en migratie brengen steeds meer pigment in onze samenleving. Vlaanderen kent een steeds rijker wordende schakering aan culturen. Voor een goede verstandhouding en een harmonieus samenleven is ontmoeting en interactie tussen die gemeenschappen onontbeerlijk. Voor veel Vlamingen blijven de contacten met de verschillende Afrikaanse gemeenschappen erg beperkt. Nochtans is er omwille van historische banden erg veel vraag naar en interesse voor meer ontmoeting. Die ontmoeting activeren, stimuleren en bestendigen is de belangrijkste doelstelling van de vzw Kuumba. Uit bevraging en onderzoek destilleren we volgende uitgangspunten:

- 1) Allochtone verenigingen en artiesten vinden moeilijk de weg naar en binnen de Vlaamse gemeenschap. Nochtans is er een pertinente vraag naar meer samenwerking en uitwisseling. Maar hoe daar aan beginnen? De juiste informatie bereikt hen niet. De vzw Kuumba wil uitgroeien tot een kruispunt van informatie. Zowel de Afrikaan die toenadering zoekt tot de Vlaamse gemeenschap (vorming, cultuur, sport) als de Vlaming die met een project voor Afrika in zijn hoofd zit, moeten bij de vzw terecht komen voor informatie en doorverwijzing.
- 2) In Brussel is de realiteit van morgen al werkelijkheid. De veelkleurige stad kent een aantal wijken waar bepaalde bevolkingsgroepen erg sterk het straatbeeld bepalen. Voor de Afrikanen is dat de Matongewijk. Genoemd naar een levendige wijk in Kinshasa. Deze plek leent zich uitstekend voor ontmoeting. Afrikanen flaneren er graag langs de typische winkeltjes en restaurants. Horden Vlamingen trekken dagelijks op culturele ontdekkingsstocht door de levendige wijk. Zij kunnen nergens in het Nederlands terecht. De Afrikaanse gemeenschap is vragende partij om Nederlands te leren. Een plek in Brussel om in hun dagdagelijkse omgeving te kunnen blijven oefenen is hierbij van cruciaal belang.
- 3) Tot op heden is het vooral de Franstalige gemeenschap die structurele contacten op poten zet en uitdiept met de Afrikaanse tegenhanger. Nochtans is er ook vanuit Vlaanderen steeds meer vraag naar contact en ontmoeting. De historische band van ons land met centraal Afrika speelt hierin zeker een rol. Ook vandaag trekken nog steeds veel Vlamingen richting Congo. Zowel in het kader van ontwikkelingssamenwerking of meer commercieel getinte activiteiten. Vlamingen op weg naar Afrika (en Congo in het bijzonder) moeten het Vlaams/Afrikaans huis, op termijn, als een natuurlijk stop voor en na hun afreis gaan beschouwen.
- 4) Cultuur is het instrument bij uitstek dat als bindmiddel of katalysator kan dienen om de ontmoeting tussen gemeenschappen te bewerkstelligen. Daarom zal de vzw Kuumba werk maken van een kleinschalig en laagdrempelig cultuuraanbod. Zowel werk van Afrikaanse kunstenaar als producties van Vlaamse artiesten met Afrikaanse inslag kunnen aan bod komen.

HET PROJECT BESTAAT UIT DE OPRICHTING VAN EEN VIAAMS/AFRIKAANS HUIS (KUUMBA) MET EEN ONTMOETINGSRUIMTE VOOR KLEINSCHALIGE CULTUURUITINGEN EN EEN GEINTEGREERD INFORMATIEPUNT

Ontmoetingsruimte: Kuumba Kaffee

Onbekend maakt onbemind. Vooroordelen tussen Vlamingen en allochtonen vliegen over en weer. Zeker in een Franstalige omgeving laaien de stereotyperingen over de Vlaamse

gemeenschap soms hoog op. Meer wederzijds (persoonlijk) contact leidt tot meer wederzijds begrip. De ontmoetingsruimte, in een Afrikaans kleedje, moet mensen laten samenkomen in een ongedwongen sfeer. In de matongewijk met zijn sterke Afrikaanse aanwezigheid is de foyer zeker op zijn plaats. Concerten, tentoonstellingen, film, lezingen en debat zijn de impulsen die de doelgroepen naar de foyer moeten loodsen. Zo kan de ontmoetingsruimte uitgroeien tot een Afro/Vlaamse cultuurwerkplaats. Kruisbestuiving is hier het ordewoord. Vlamingen in contact brengen met de culturele rijkdom van de Afrikaanse volken. Allochtonen kunnen er kennismaken met het brede aanbod uit het Vlaamse cultuurlandschap.

Informatiepunt:

Met het informatiepunt werpen we een Vlaams anker uit in een voornamelijk Franstalige maar ook zeer internationale wijk. Zo kan de Vlaamse gemeenschap zich op een zichtbare en herkenbare manier positioneren.

‘Kuumba’ moet uitgroeien tot een kruispunt van informatie. Afrikaanse verenigingen, artiesten en gewone burgers moeten er alle informatie kunnen vinden om uitwisseling en samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap te realiseren. Het infopunt vervult een brugfunctie tussen de gemeenschappen. Dus ook Vlaamse initiatieven op zoek naar uitwisseling en samenwerking met de Afrikanen moeten hier de nodige hulp en info vinden.

Kuumba wil debatten en informatiemomenten organiseren over thema’s die raakvlakken hebben bij de verschillende gemeenschappen.

Jaarlijks willen we voorzien in een publieksevenement. Hiermee willen we onze zichtbaarheid vergroten. Nieuwe mensen kunnen zo de weg vinden naar het Vlaams/Afrikaans huis.

Op deze manier vergemakkelijken en stimuleren we culturele uitwisseling. We positioneren de Vlaamse Gemeenschap als een sterk aanwezige, positieve en open partner van de Subsahariaanse culturen.

DOELSTELLINGEN:

- Vlaamse Gemeenschap op een positieve manier zichtbaar maken in de Matongewijk
- Ontmoetingsplaats en platform oprichten waar artiesten, amateurs en professionelen, kunnen tentoonstellen en optreden
- Samenwerking en uitwisseling stimuleren tussen Vlaamse en Afrikaanse gemeenschap
- Intercultureel samenleven bevorderen
- Vlaams/Afrikaanse band creëren in Brussel/Matonge
- Oefenplaats voor het Nederlands in Afrikaanse sfeer